

Zon, wind en water



Uniek is het schitterende zeilgebied van IJsselmeer en Waddenzee. Dit wordt het natte hart van Nederland genoemd en onze thuishaven Stavoren ligt er middenin. In elke richting kunnen we de goede wind opzoeken. Na een heerlijke zeildag, waar we de sfeer van oude Kaap Hoornzeilers proeven, leggen we aan in historische steden. Hier begonnen ooit de VOC reizen. Of we genieten de avond in dromerige vissersplaatsjes, terwijl onze kapitein uitlegt hoe hier uit de zee nieuw land gewonnen werd.

In het noorden ligt het ongerepte Wad. Tussen de vele zandbanken door vloeit het water met eb in kleinere en grote geulen terug in de Noordzee. Vogels zoeken op de drooggevallen bodem naar voedsel en zeehonden koesteren zich in de zon.

Zeilend naar een Waddeneiland, proberen we de stromingen van het getij te benutten. En aangekomen in de haven, proeven we meteen de typische eilandsfeer: dit is niet meer de 'vaste wal'. De schitterende duinen en brede stranden dragen hier nog extra toe bij. Wederom waaien we in oktober het seizoen uit met een lang weekend zon, wind, zoet en zout zeewater.



5 DAGEN, 6 OVERNACHTINGEN

Inschepen	wo. 2 okt.	Stavoren
	vanaf 20.00 uur	(NL)
Ontschepen	di. 8 okt.	Stavoren
	tot 10.00 uur	(NL)

