

Droomreis door de Deense 'Zuidzee'



De archipel van vele grote, en talloze kleine eilandjes, vaak zelfs onbewoond, maar waar de zon altijd lijkt te schijnen, draagt niet voor niets de naam Deense Zuidzee.

Wij zetten zeil in dit tropisch aandoend eilandengebied aan de zuidkant van Fünen, het eiland van de sprookjesschrijver Hans Christiaan Andersen, en rondom het zeevaarderseiland Ærø.

Aan de horizon verschijnen fraaie kusten met kliffen, omzoomd door aantrekkelijke strandjes, en vriendelijke haventjes, soms voor alleen een veerbootje, soms met veel handelsverkeer.

We bezoeken fraaie steden als Svendborg en Fåborg, met rijke historie en vele monumentale gebouwen, maar ook kleinere havenstadjes als het sprookjesachtige Ærøskøbing en het maritieme Marstal, met de typisch Deense straatjes, waar de zeelui hun thuis hadden en nog hebben. Heerlijk om er even doorheen te slenteren.

We overnachten steeds in een haven, aan een eilandsteiger, of gaan in een baai voor anker, en we geven ruim de gelegenheid in de havens en de plaatsjes rond te kijken.

De route van deze reis laten we afhangen van weer en wind. De zeilliefhebber kan zo optimaal genieten en zelfs de kleine kneepjes van een brik onder de knie krijgen.



6 DAGEN, 7 OVERNACHTINGEN

Inschepen	ma. 9 sept.	Kiel
	vanaf 20.00 uur	(D)
Ontschepen	ma. 16 sept.	Kiel
	tot 9.00 uur	(D)

