

*Van blauwe zee, groene kusten en witte zeilen*



Helder witte krijtrotsen, donkergroene beukenbossen, eindeloze stranden en oude badplaatsen met een bijzondere architectuur, dat zijn de kenmerken van het eiland Rügen.

Beschut gelegen bochten, omzoomd met schiereilanden, dan weer de openheid van de Oostzee met de vuurtoren van Kap Arkona aan de horizon, dat is het schitterende watersportgebied om deze week de zeilen te zetten.

Vanuit de Hanzestad Stralsund met haar prachtige baksteengotiek zeilen we de bochtige Strelasund uit. We bereiken de beschutte Greifswalder Bodden. Tussen het groen verscholen ligt Lauterbach. Of we overnachten in Gager. Dit rustige haventje aan de voet van de heuvel nodigt uit tot een wandeling met een adembenemend uitzicht over het gehele Boddengebied.

Over het wijde water oostelijk van Rügen zeilend, langs de ooit keizerlijke badplaatsen Sellin en Binz, komen de beroemde krijtrotsen in zicht. De witte

wanden schitteren ongeëvenaard boven de blauwe zee en temidden van de diepgroene bossen. Als we dan in Sassnitz aanleggen, loont een wandeling langs deze spectaculaire kust.

Misschien staat de wind gunstig om aan de westzijde, tussen de ondieptes door, het rustieke eiland Hiddensee aan te lopen. We kunnen door de heidevelden fietsen of de vuurtoren beklimmen. Want naast veel zeilen willen we ook de omgeving leren kennen.



## 6 DAGEN, 7 OVERNACHTINGEN

Inschepen	di. 13 aug.	Stralsund
	vanaf 20.00 uur	(D)
Ontschepen	di. 20 aug.	Stralsund
	tot 9.00 uur	(D)

