

14 TERUG VAN STOCKHOLM

TERUG VAN STOCKHOLM

Windjammerzeilen



Langere zeildagen, meer mijlen en minder landgang: zie hier de extra ingrediënten van deze reis in de entourage van de Zweedse oostkust, zoals dit beschreven is in de reis "Naar Stockholm". In samenwerking met de Vereniging "Windjammervrienden Maintal" organiseren we deze tocht, iets avontuurlijker dan gebruikelijk.

De route zoals op pagina 11 beschreven, volgen we omgekeerd. We starten in de schitterende hoofdstad van Zweden, Stockholm, gebouwd op talloze eilanden. Fraai en charmant ligt de stad in het water, koninklijk, groen omzoomd en gezellig. Met bossen begroeide scheren en kaal geslepen rotsen vormen vervolgens het unieke gebied om langs en doorheen te zeilen. Van de soms bijna geheel verscholen havens zullen we zeker de mooiste aanlopen.



Aan de zuidkust van Zweden buigen we naar het westen. Doel is Rostock, waar bij aankomst het evenement Hanse Sail begint. Vele zeer grote en iets minder grote zeilschepen proberen op hetzelfde moment de fraaie Hanzestad aan te lopen. Na aankomst is een wandeling langs de lange kades, met rijen dik de schepen, een indrukwekkende aanrader.

*Leden van genoemde vereniging krijgen een korting van € 150,- op deze reis.

9 DAGEN, 10 OVERNACHTINGEN

Inschepen	ma. 29 juli	Stockholm
	vanaf 20.00 uur	(Z)
Ontschepen	do. 8 aug.	Rostock
	tot 9.00 uur	(D)

