

Stad van duizend eilanden



Temidden van duizenden beboste eilanden ligt het doel van deze reis: de schitterende hoofdstad van Zweden, Stockholm. Het met water omgeven oude stadscentrum telt naast een wirwar aan middeleeuwse straatjes en 17e eeuwse steegjes ook paleizen en kathedralen en wordt het mooiste van Europa genoemd.

We beginnen onze reis aan de Duitse kust, in de Hanzestad Stralsund. In enkele grote zeilslagen langs Rügen en Bornholm bereiken we de Zweedse zuidkust, waar de vestingstad Karlskrona op de werelderfgoedlijst pronkt met haar maritieme historie. Langs de Zweedse oostkust omhoogzeilend zien we het langgerekte eiland Öland. De natuur en met name de kalksteenplateaus in het zuiden zijn uniek en worden beschermd. Dan begint Zweden's oostelijke scherengebied: ontelbare met bossen begroeide eilanden, soms met dorpen en havens, soms klein en onbewoond, en talloze glanzend geslepen

rotsblokken liggen ruw verstrooid in het heldere water. Adembenemend genieten we de lange avonden, terwijl de zon nauwelijks onder lijkt te gaan en zoeken zeilend onze weg naar Stockholm.

Fraai en charmant ligt de stad in het water, koninklijk, groen omzoomd en gezellig. Ons verblijf in Stockholm is veel te kort om alles te ontdekken: verleidelijk om op eigen gelegenheid uw vakantie te verlengen.



11 DAGEN, 12 OVERNACHTINGEN

Inschepen	wo. 3 juli	Stralsund
	vanaf 20.00 uur	(D)
Ontschepen	ma. 15 juli	Stockholm
	tot 9.00 uur	(D)

